

Programmaboekje

KELTFEST

4 & 5 juni 2011



Gratis!

P & Bus

Waterbus



Muziekpodium



Levende geschiedenis



Labyrint



Cateringpant



Kinder entertainment



Kassa/muntenkassa



Markt



Boogschieten



Informatiebalie



Highland Games



Schapendrijven



EHBO

WELKOM

Hallo allemaal,

Dit jaar hebben we weer een hoop leuks voor jullie in petto. In ruil voor de gezellige sfeer die jullie als bezoekers altijd met je meebrengen zijn wij al een hele tijd druk bezig met het voorbereiden van leuke dingen om te doen en te beleven tijdens Keltfest.

Vorig jaar was het thema de meiviering van de Kelten en hebben we de meiboom mooi in elkaar gevlochten als teken van verbintenis met elkaar. Omdat Keltfest dit jaar wat later valt, hebben we de Keltische meiviering al achter de rug en staat de gevlochten meiboom in het midden van het evenement. Hiervan hebben we een zonnwijzer gemaakt die de tijd aangeeft. De Kelten hadden geen horloges en als ze de tijd wilden weten, dan keken ze naar de grootste kracht in ons zonnestelsel: de zon.

Dit jaar hebben we per dag een thema op muziekgebied. Op de zaterdag is het powerfolkdag en op de zondag een meer traditionele folkdag.

Naast de muziek van het hoofdpodium kan je nu ook genieten van de muziek van het balfolkpodium. Hier treden een paar van de beste balfolkbands op waar je traditionele dansen op kan dansen. Ook als je dat nog niet kunt ben je er welkom, want elke dag worden er workshops gehouden om beginners deze leuke dansen te leren.

Lees vooral verder in dit door ons samengestelde programmaboekje voor meer informatie over al het leuks dat er te beleven is op Keltfest.

Wij wensen jullie samen met alle vrijwilligers die Keltfest mede mogelijk maken een fijn weekend toe!

Sláinte!

Het Keltfest organisatie team

Credits

Ontwerp: Nienke Janszen

Tekst: Rob van der Stelt

Foto's: Chantal van Eck, Arne de Laat e.a.

Openingstijden

Zaterdag: 10:00 tot 20:00

Zondag: 10:00 tot 18:00

PROGRAMMA

Muziekdorp

Zaterdag		Zondag	
11:00	The Old Firm	11:00	Slán
13:00	The Roughneck Riot	13:00	The Lowland Paddies
15:00	Fling	15:00	Fling
17:45	Rapalje	17:00	Rapalje
19:00	Scrum		

Balfolkpodium

Zaterdag		Zondag	
10:30	Kelten zonder Grenzen	10:30	Lirio
12:00	Dansuitleg	12:00	Dansuitleg
14:00	Kelten zonder Grenzen	14:00	Lirio
16:00	Zlabya (onder voorbehoud)	16:00	Zlabya (onder voorbehoud)



MUZIEKDORP

Rapalje

Ierse, Schotse (en Nederlandse) folk op eigenwijze wijze. Dieb, William en Maceál zingen en spelen op muziekinstrumenten zoals viool, tin-whistle, gitouki, trekharmonica, mondharmonica, bodhrán en theekistbas. Gekleed in middeleeuwse kilt speelt de groep op veel verschillende gelegenheden.



Scrum

Scrum brengt een anderhalf uur durend powerfolk-feest, geïnspireerd door o.a. The Dubliners, Flogging Molly en Dropkick Murphys. Een uitgewerkte balans tussen eigen werk en Schotse en Ierse folktraditionals. Een stevige rockband aangevuld met authentieke folkinstrumenten zoals viool, tin whistle, bagpipe, banjo en mandoline.

Flíng

Fling staat voor een groep van begaafde muzikanten, die een zeer persoonlijke draai geven aan de traditioneel Ierse zang en muziek. Niet alleen het traditionele maar ook hun eigen geschreven werk is diep genesteld in hun liefde en respect voor de Ierse cultuur.



The Lowland Paddies

Folkband The Lowland Paddies, afkomstig uit de regio Bergen op Zoom, speelt voor u een mengeling van Ierse, Schotse en Amerikaanse volksmuziek. De brede sound komt tot stand dankzij de meerstemmige zang en de uitgebreide instrumentatie. Samen brengen deze Paddies een grote diversiteit aan instrumentals, ballads en songs.



Slán

De band Slán is opgericht in 2004 in Bergen op Zoom als stichting. Ze spelen Ierse, Engelse, Schotse en Bretonse folkmuziek. Daarbij zorgen ze voor een goed evenwicht tussen de zangnummers en de instrumentale setjes. Naast het spelen van eigen liedjes laten ze in ieder 'bestand' nummer hun eigen inbreng doorklinken.



The Old Firm

De muziek die deze band maakt wordt wel beschreven als Schots/Ierse folkrock, maar ze hebben inmiddels zoveel eigen werk, dat qua stijl nogal uiteenloopt, dat het moeilijk is deze band in een bepaald hokje te plaatsen. Wat wel vast staat is dat deze band altijd speelt met een enorme drive, een bonk energie en enorm veel passie.

The Roughneck Riot

Sinds Maart 2005 wordt The Roughneck Riot erkend als een van Warrington's (UK) meest energieke, rauwe en wilde punk bandjes met een geluid dat heilig water kan doen verzuren. Sinds de eerste dagen heeft de band zich ontwikkeld van een vierkoppig stel tieners naar het zeskoppig orkest van gekke Keltische punkrockers van nu!



BALFOLK

Al een paar jaar kan je balfolk dansen op Keltfest. Maar meer en meer bezoekers vroegen om meer. Keltfest is blij met de vele dansers en de mensen die van balfolk muziek houden en wil daar graag wat mee doen! Zo is het idee ontstaan om een Balfolkpodium in te richten waar de hele dag balfolk gedanst kan worden. Dit wordt de kans om lekker een weekend buiten te dansen, dit jaar op een

houten dansvloer, met een aantal topbands. Op beide dagen beginnen we als vanouds met een dansinstructie zodat iedereen de pasjes nog eens rustig kan oefenen.

Verder zal er het weekend ook een Balfolkstand zijn waar je informatie over Balfolk kan vinden en waar balfolk CD's te koop zijn van de bekende en minder bekende balfolk bands uit Nederland, België en Frankrijk.



Lírío

Lirio bestaat uit drie jonge muzikanten die eigenwijs met verschillende dansmelodieën aan de haal gaan. Met viool, trekzak en doedelzak wordt de melodie gemaakt, terwijl gitaar en percussie het ritme bepalen. Vrolijk onderzoekt Lirio de mogelijkheden van traditionele dansen, waarbij de dansbaarheid voorop staat.



Kelten zonder Grenzen

De Kelten komen weer! Lies (je weet wel, die van Orfeo), Coca (je weet wel, die van Violet) en Renske (je weet wel, die van Schylger Stout) zullen op het balfolkpodium van Keltfest staan. Dus kom vooral kijken hoe swingend harpen, draailier en viool kunnen zijn!

Zlabya

Zlabya is een groep uit Noord-Frankrijk, opgericht in 2007. Door kleurrijke accenten van klezmer en jazz heeft de muziek een besmettelijke energie met composities van diverse traditionele invloeden.

KELTISCH DORP

In het Keltische dorp leeft men in de ijzertijd. Dit was een tijd waar je echt op elkaar aangewezen was om te overleven. Iedereen had zijn of haar eigen taak binnen de groep om zo samen te kunnen leven en overleven. Dit zorgt voor een hechte familie waarin gezelligheid en muziek erg belangrijk zijn. Op Keltfest komen verschillende groepen samen als één. Wees vooral niet bang om te vragen wat ze aan het doen zijn, ze bijten niet (altijd)!

Woads

De nederzetting van de Woads Clan stamt uit de IJzertijd. Bij de Woads Clan kun je het dagelijks reilen en zeilen komen bezichtigen van een Keltische familie. De inwoners van het Woads kamp zijn erg bedreven in allerlei hand- en kunstwerk.



Govannon

Op Keltfest gaan ze ter plaatse een bivak opslaan en kampementen inrichten met alle bijbehorende activiteiten, attributen en gevolgen vandien. Aldaar kan je de ambachtsman van weleer aan het werk zien.



Ancient Life

AncientLife is een groep ambachtslieden die tijdens verschillende evenementen de oude ambachten onder de aandacht brengt. Op Keltfest laten ze de IJzertijd zien.

Nuraghi

Nuraghi is een 7-koppige Keltische bende uit België, die op een ongewone en ongeunstelde wijze Middeleeuwse muziek en Europese folk brengen met draailier, Ierse bouzouki, cello, fluit en percussie.



Verder zijn ook aanwezig

Stefanie de pottenbakster

Duitse Keltische wevers en fibula makers

Dutch Craftsman met verschillende ambachten

SCHOTS DORP

In het Schotse dorp zijn ze alweer wat verder in de technische ontwikkeling dan in het Keltische dorp. Oorlogen waren in deze tijd wat meer ter sprake dan in de ijzertijd. Om meer te leren over de nieuw geleerde tactieken en wapens worden demonstraties gegeven om 12:15 en 16:15.



Clan MacBran

Clan MacBran is een vereniging die de geschiedenis van de Schotse Highlands van de 18de eeuw uitbeeldt. In hun kampement kun je verscheidene facetten uit het dagelijks leven van de Jacobieten zien.

Tevens houdt Clan MacBran iedere dag een kinderveldslag, samen met andere re-enactment groepen, zodat de kinderen zichzelf echte ridders kunnen wanen!

Celtic Britain

De gallowglases van Celtic Britain vormen een vroeg 14de eeuwse groep die zich richt op de Keltische gebieden rond de Ierse Zee. Bij een bezoek aan hun kampement wordt iedereen geconfronteerd met de harde Keltische krijgscultuur en het rijkelijke leven van de Schotten, Ieren en Welshmen.

Beithar

Vanwege de krachtige, emotionele sound van Beithar treden zij voornamelijk op tijdens festivals en feesten in de openlucht. Je waant je direct in de Keltische en Schotse sferen met de klanken van de doedelzakken en drums. De diversiteit en afwisseling van opzweepende en rustige ritmes kenmerken de originele muziek van Beithar.



Verder zijn ook aanwezig

Ghesellen van de Schemerinx

DOEDORP

Highland Games

Vanzelfsprekend geen Keltfest zonder Highland Games. De liefhebbers van krachtsporten kunnen hier de werkelijk sterke mannen bezig zien. De bekende Schotse spelonderdelen, zoals het werpen van een 80 kg wegende boomstam, maar ook het hamer slingeren, hooggooien van een ijzeren gewicht en het kogelstoten, zullen gedurende beide dagen volop te zien zijn op deze Open Nederlandse Kampioenschappen Highland Games, die onder deskundige leiding staan van oud wereldkampioen en bekende Nederlander Wout Zijlstra.



Op beide dagen zal aan het eind van de middag een prijsuitreiking geschieden. Mis het niet!

Workshops

Ook dit jaar zullen de Kelten zonder Grenzen weer leuke workshops verzorgen in de speciale workshop tent in het Doedorp.

Stichting van Hamel

Voor de liefhebbers van cultuur is er in de workshop tent een posterpresentatie te bewonderen van de Stichting A.G. van Hamel voor Keltische studies. Hier krijgt de geïnteresseerde bezoeker deskundige uitleg over onze verre voorouders.



Middeleeuws schapendrijven

De eeuwenoude kunst van het schapendrijven is een perfect samenspel van herder en getrainde honden. Het houden van schapen is onlosmakelijk verbonden met de Keltische cultuur. Schapen zorgen voor wol en vlees, de mest bevrucht het schrale land.

Boogschieten

Natuurlijk kan zoals altijd iedereen een keertje boogschieten proberen en de 'kick' zelf ervaren onder begeleiding van ervaren instructeurs met materiaal van Fairbow. Ook geeft het DEMOlition team demonstraties met oorlogsbogen op aantrekkelijke doelen om de kracht en de mogelijkheden van historische bogen te laten zien.

Boogschietwedstrijd

Keltfest organiseert dit jaar in samenwerking met Fairbow ook een leuke wedstrijd boogschieten. Beide dagen kunnen er leuke prijzen gewonnen worden, zoals een tegoedbon van €75,- en toegangskaarten voor Castlefest 2011! Opgeven voor de wedstrijd kan aan de kassa. Ga voor meer informatie langs bij de Fairbow stand.

Kinderrijk

In het Kinderrijk kan je leuke spelletjes doen, knutselen en nog veel meer! Even ontsnappen uit de drukte? Kom dan lekker op de kussens zitten en luister naar de mooiste verhalen van Roos. Of doe de speurtocht!



Abe de Vertellen

Luister en huiver bij de verhalen van deze verteller. Abe vertelt uit de Keltische en Noorse mythologie, maar ook op zijn tijd een grimmig sprookje, gebracht met de passie en inspiratie van een ware verteller. Abe vertelt beide dagen om 12:00, 14:00 en 16:00 zijn verhalen in de middencirkel.

Labyrint

Op het terrein is een klassiek labyrint uitgezet. Duizenden jaren geleden waren er al labyrinten. Hun doel en gebruik verdwenen met de mensen die ze maakten. Bij de stand van Het Labyrinth worden verschillende workshops gegeven over labyrinten.

op keltfest ook

Black Planet

met
victoriaanse
kleding
maten ES tot 5XL

shop in
Vlaardingen

g
o
t
h
i
c

Celtic

S
t
e
a
m

p
u
n
k

internet:
blackplanet.nl

Ridderspektakel

17+18 september 2011

Hollandse Biesbosch

DORDRECHT

Ambachten

Lekker eten

Ridders te paard

Kinder ridderschool

Middeleeuwse markt

Historische kampementen

WWW.RIDDERSPEKTAKEL.NL



MARKT

- A.Kuyper
Andruls Elementenschmiede
Atelier Kleurrijk Vilt
Black Planet
Blackheart
Bohemia Beauty
Brunhilde Fantasy Clothing
Celtic Rose
Celticmichael
Dance & Music Shop
De Godin In Jezelf
Desiree Beauty Care
Doe-Het-Zelf-Gilde
Drachenheim
Dragon's Tears And Snake's Eyes
Drie Manen
English Pottery & Giftware
Eternal-Designs
Fairbow
Fantus Fantasy
Free Spirit
Funpoi
Gaelforce
Giftig
H.O.Masu Vof
Hekstopia
Het Buiten
Het Kruidenheksje
Het Labyrinth
Holy Cow
Indovleermuisje
Kaasboerderij Het Marlanner Kaashuis
Kiltshop Steve The Bagpipe Player
Kimahri
Lila Pixie
Liveyourfantasy
Loenasa
Lotusblad
M.J.Design
Manari New Age
Marjolijn's Werkplaats
Matthias Kerger
Meadandmore
Meer Dan Schoonheid
Mesdisc
Miek & Co
Mieke Maakt
Modeatelier Knipidee Cornelia's Fashion
Netjes Kleding
Papaçao
Paspartout
Pega Crafts
Pure Fantasy
R&L De Dansende Jak
Rasa Creations
Ravendark
Ring Of Kells.Com
Roede
Roodbaert
Sambruja
Shisha
Sjapootjes
Smederij In Den Koperen Draeck
Srilaksmi
Stixandstones
The Celtic Shop
The Claddagh
The Coloured House
The Fudge Man
The Green Man Tuinverbeelding
The King's Elephant
The Queen Ring
Toys And Fairies
Vendy And Frank Aubrecht
Vestifex Lederdesign
Vildmark Atelier
Vzw Fehluna
William Kooij
Yneo Stones

Nog geen abonnee?

Maak nu kennis met

So British & Irish!

Keltfest
korting!

- Jaarabonnement
(4 nummers)

voor **€ 17.50**

ipv € 19.95

- Vul op de website
actiecode
Kell1



Actie geldig tot 13 juni 2011

www.travelmagazines.nl

CATERING

Op Keltfest is het zonde om je eigen eten mee te nemen. Er is zoveel lekkers te eten en te drinken dat je lunchpakketje geheid ongeopend weer mee naar huis gaat. Hieronder kan je lezen wat er zoal te eten is en waar. Smulze!

Muziekdorp

In het Muziekdorp is ons hoofdcaterpunt met een groot terras. Daar vind je het volgende:

Cooking Highlander - De welbekende grote barbeque van the Cooking Highlander met onbeschaamd Keltisch vleesgenot.

Knobibröt - Deze knoflook broodjes moet je geproefd hebben. Nu met verbeterd recept voor de broodjes.

Katja's wanderbäckery - Heerlijke traditioneel gebakken pizzastukken, gevuld brood met kaas of vlees, en fruitcake. Pas op bij deze stand, het werkt verslavend!

Pubtent - Voor de echte pubgangers onder ons hebben we de welbekende pubtent weer neergezet voor ongekend Keltisch drankgenot.

IJs - Even afkoelen na het dansen of spelen? Ijsjes voor grote en kleine kinderen kan je hier ook krijgen.

Fruit - Even een verfrissende hap? Hier vind je heerlijk fruit en sap.

Bar - Bij het hoofdpodium kan een goede bar met lekker bier en fris niet ontbreken. Sláinte!

Balfolk podium

Falafel - Energie nodig voor het dansen of shoppen? Geniet hier van je falafel!

Keuken van Weleer - Heerlijke soepen, vegetarisch met verse ingrediënten. Daarbij krijg je ook brood met kruidenboter.

Highlandgames

Barbeque - Passend bij de highlandgames vind je hier een stevige hap in de vorm van heerlijke braadworsten speciaal voor de stoere Kelten onder ons. Ook kun je hier terecht voor een lekker drankje.

Tegenover de ingang

Koek & Zopie - EKO koffie, thee en muffins. Voor de natuurbewuste cafeïne verslaafden een must om te bezoeken!



Tot volgend jaar op
19 en 20 mei 2012!

